



## צלילי המוסיקה

רותי פוקס, מתנדבת ב"דארנא" מיום הקמתה.

נוצר עם הנערים קשר עמוק וממושך שלפעמים ממשיך גם אחרי סיום שהותם בפנימייה, אחרי שהתגייסו לצבא.

אחד האירועים המרגשים עבורי היה כאשר לפני מספר שנים, נער שהלך למכינה קדם צבאית, התקשר אליי ביום שישי באמצע אירוע שהתרחש במכינה, בו כל ההורים הוזמנו ורק אליו לא הגיע אף אחד. הוא התקשר ושיתף אותי בחוויה שלו. למזלי הצלחתי להגיע לבקר אותו ולשמש עבורו מבוגר משמעותי.

לצערי לא תמיד הסוף טוב כמו בסרטים ויש גם אכזבות, ישנם נערים שעוזבים או מסיימים מבלי שהצליחו לעשות שינוי משמעותי בחייהם. בכל זאת אני יודעת שהזמן ששהו ב"דארנא" היה משמעותי עבורם, והם יודעים שאנחנו תמיד פה אם הם רוצים.

עבורי, הפנימייה היא הרבה מעבר למקום התנדבות והסיפורים, הטובים וגם הקשים ממשיכים איתי הביתה.

יש לי זכות גדולה להיות חלק ממפעל כה חשוב ויוזמה מרגשת כמו פנימיית "דארנא", ולעבוד לצד צוות של מדריכים, מורים, מנהלים, ועוד מתנדבים מסורים, שכל אחד מהם תורם בדרכו להצלחת המקום והנערים. זהו צוות עם לב רחב ותחושת שליחות, ומרגש לראות כיצד כולם פועלים יחד למען מטרה משותפת – לתת לנערים את הכלים ואת התקווה שהם כל כך זקוקים להם.

אני שמחה ומודה שעד היום מתאפשר לי להמשיך בהתנדבות, להתנתק מהמציאות, להתחבר לנערים וללמוד מהם ומהצוות. בכל ביקור אני מתרגשת מחדש מההתקדמות והצמיחה של "דארנא" ושל הנערים,

אני מאחלת לכולנו עוד הרבה שנים של עשייה והצלחות.

הגעתי ל"דארנא" עוד לפני שהחניכים הראשונים נכנסו בשעריה. הפנימייה שכנה בוילה פסטורלית בחבצלת השרון, והתחושה הייתה כאילו נפלתי לתוך סצנה מ"צלילי המוסיקה". הכל היה שקט ושלו, אך מהר מאוד המציאות השתנתה.

כשהנערים הראשונים הגיעו, המוסיקה הפכה לצלילים של מתבגרים: "לא בא לי ללמוד"/ "אני עייף"/ "לא היום"/ "אין לי כוח" ועוד הרבה תירוצים. רבים מהנערים הגיעו מרקע קשה, וההתמודדות לא הייתה קלה – לא להם ולא לי.

התחלתי את דרכי בעזרה בתגבור באנגלית ובהכנה לבגרות. פעם בשבוע אני מגיעה, לא רק כדי ללמד, אלא גם כדי לחבר ולהתחבר. מנסה לגרום להם לאהוב את המקצוע דרך ביטול ואפיית עוגיות עם מתכונים באנגלית או משחקים, ומשתדלת להקדיש גם זמן לשיחות – על הקשיים, החששות, החיים האישיים והשאלות שמלוות אותם.

בעזרת הרבה סבלנות, הקשבה, ובעיקר נחישות, התחלנו לראות התקדמות. התחלנו במשפט אחד או שניים, עברנו לפסקה ובסופו של דבר, כמה מהנערים הגיעו להישגי שיא – אפילו 5 יחידות בגרות באנגלית!

חלק מהמבחן הוא להציג את עצמך באנגלית מול הבוחן. במקרה אחד, נער חסר סבלנות שהתקשה והרים ידיים, ישבתי איתו ואמרתי לו: "אני לא הולכת עד שאתה מצליח". הוא התייאש וכעס אבל לשמחתי, אחרי כמה חזרות, בסוף הצליח. באותו ערב, שלח לי הקלטה שלו ממשיך להתאמן וצילם את עצמו מדבר אנגלית.

אני מאמינה שבנוסף לאותו מבחן הצלחתי להעניק לו גם משהו מעבר- שאני לא מוותרת עליו, שאכפת לי, שהוא מסוגל ועם עבודה קשה הוא מצליח להתגבר על הקושי.



סיור סליחות בירושלים



"ספסל התירוצים"



טיול לנחל המערות



שנה טובה  
מלאת אור ושלווה  
שנדע ימים טובים  
שִׁיפָה וְשׁוֹנָה תְּהֵא הַשָּׁנָה

מנערי וצוות  
פנימיית דארנא



אפשר לעזור?  
נשמח לתרומות  
כל סכום משמעותי  
ומסייע

לחצו כאן לתרומה  
מאובטחת



חוזרים לסוסים



שיפור כושר קרבי

